

Waarom kleindieren houden?

Tot de kleindieren behoren duiven, kippen, konijnen, kleine knagers en sierhoenders.

Vroeger werden de kleindieren gehouden voor het nut, zoals eieren, vlees, het snel verzenden van berichten, maar meestal voor de geldopbrengst.

Kleindieren hebben hun natuurlijke schuwheid voor de mens laten varen en zijn handelbaar en gemakkelijk in ruime kooien, rennen of volières te houden.

Het zijn vaak gevoelsmatige overwegingen die een rol spelen bij het houden van dieren.

Men wil levendige have rondom het huis hebben vanwege de geluiden, de behoefte om iets te verzorgen, een dagelijkse bezigheid te hebben, en vooral een eigen beleefwereldje.

Deze gevoelsmatige overwegingen komen waarschijnlijk voort uit onze moderne wereld van individualisme, industrialisatie en verstedelijking. Kortom van de vervreemding van de natuur.

Daardoor ontstaat er een soort biologisch heimwee. Het omgaan met dieren vormt vaak een surrogaat voor normale menselijke relaties. Mensen en vooral kinderen kunnen hun gevoelens van zorg, verdriet en vreugde kwijt door het houden van dieren. Vooral kinderen willen dieren aaien, tegen zich aanhouden, dragen, en de warmte koesteren.

Het houden van dieren appelleert aan het gevoel van heimwee naar de natuur, het landelijk leven en vooral nostalgie naar het eigene uit de streek. Dus Drentse hoenders in Drenthe en Vlaamse hangoren in Vlaanderen enz.

Het dagelijks verzorgen van de kleindieren geeft aan groot en klein, oud en jong, arm en rijk, gelegenheid tot timmeren, graven, verzorgen, maar ook aaien en trots bekijken van de dieren. Vooral voor kinderen is het wel en wee van hun diertjes, het geboren worden, opgroeien en later het dood gaan van hun dierenvriendje, zeer belangrijk voor het cultiveren van hun gevoelens.

Het is bekend, dat kinderen die met dieren zijn opgegroeid veel gemakkelijker omgaan met dood en leven dan anderen.

Het tegenwoordige fenomeen van opkomend collectief rouwgedrag bij een noodlottig voorval ,zou wel eens hiermee te maken kunnen hebben: namelijk **de vervreemding van de natuur**.

Het houden van kleindieren is leuk, het geeft levendigheid om de deur, energie en bezigheden, geeft bevrediging in de besteding van een deel van de vrije tijd.

Het kakelen van de kippen, het schreeuwen van de pauw, het schetteren van de parelhoenders en het geluid van de kalkoenen geven aan, dat je niet alleen op de wereld bent en zij je nodig hebben.

Het belang van een kleindieren liefhebbersclub zoals Pels en Pluim Darp Havelte e.o. is, dat je ook nog met je dieren naar een keuring kunt gaan en wedijveren met dieren van andere fokkers.

Onder de leden van bovengenoemde vereniging zijn er veel met een schat aan ervaringen met het houden en verzorgen van dieren. Als beginneling is het altijd wenselijk daar om raad te gaan.

Bovendien zijn dit ook de mensen die je kunnen helpen aan gezonde en standaardmatige dieren.

Nooit dieren kopen van onbekenden of op markten. Vraag altijd bij de secretaris van een vereniging naar bekende, vertrouwde en goede fokkers als je wilt beginnen met kleindieren.